

Träskö-Storö tisdag 18 juni 2019

Kim seglarbrev från Ensamseglingen 2019

Hej alla seglare!

Några rader från mig i vanlig ordning. Vilken utmanande segling och sedan mycket trevlig samvaro med er alla efter den. Trots att all borde vara trötta efter en mycket tidig morgon och minst tolv timmars segling blev det nästan midnatt innan alla kommit till ro

Innan jag går vidare vill jag först ta upp några ord om en sak som inte fungerat så bra.

Det är summeringen av seglade distanser i loggböckerna. Även om det blivit bättre i år så är det långt ifrån bra. Det tar avsevärd tid för någon av oss att summera loggböcker precis när vi ska försöka få fram ett mycket preliminärt resultat. Vi gör detta efter samma regler som gäller vid den senare granskningen för presentation av ett preliminärt resultat men det måste gå fort. Normalt har vi ca 30 minuter på oss inför samlings kl 21. Om vi alla tar ett par extra minuter på oss att summera sin egen loggbok innan den lämnas skulle det innebära en avsevärd besparing i tid av det merarbete vi måste göra nu, då en av oss ska avsätta tid som behövs för att få fram ett snabbresultat. Så en vädjan till er är att ta tid väl i hamn att göra din egen summering innan loggboken lämnas, det ska du göra själv inte överlåta på någon annan.

Vi har full förståelse för att när man väl kommer i mål, vill man bara överlämna sin loggbok som den gjorts under seglingen. Trött som man säkert är efter en tidig morgon och tolv timmar eller mer vid rodret är känslan naturligt att snabbt pusta ut och göra något annat. Men försök att ta två minuter till för att summera om du inte gjort det! Därmed och med dessa ord lämnar jag detta ämne (Having said this.....etc som engelsmännen säger i en sådan här situation).

Vindförhållanden i år var ju sällsynt knepiga. I starten var det Grönös tur att ha lugnt och ingen vind ett bra tag. Annars brukar det vara så i Saxarfjärden men där kunde vi faktiskt segla redan i starten om än i svag vind. Vinden ändrade styrka och riktning på ett rätt okontrollerat sätt. Det gjorde seglingen svår vilket syns i loggböckerna med många segelskiften. Senare eftermiddag avtog vinden alltmer – mycket spinnaker och genua hissades. Det blev rätt många tidsöverskridanden i målgången.

Vår genomgång av seglingsresultat och prisutdelning går ju ganska fort. Kom på att när jag skriver detta att resultatet också borde skrivas ner så att alla kommer ihåg det. Det är inte så lätt efter alla seglingstimmar under dagen: Så här blev det i ordning efter resultat:

- 1) Jonas Pettersson, Pepparrot 45 M
- 2) Robert Gustavsson, Greyhound 44 M
- 3) Karl Pettersson, Vindinga 39,2 M inklusive andra pris för föregående år då vi missade det
- 4) Bo Nordgren, Fortune 36 M
- 5) Lars Jonsson, Vilja 36 M

Jag vill särskilt nämna Per Erik med sin Chanita som startade i Svarthäll, långt i syd. Redan vid lunchtid började hans vind ta slut, det blev spinnaker för honom i 8,5 timmar, en verklig kraftprestation! Trots detta ett rätt stort tidsöverdrag.

Vi missade tyvärr under kvällen att Bengt Karlsson med Resonans seglat ihop 42 M . Det blev korrigerat under söndag fm med en extra prisutdelning för honom.

Den nya anmälningsappen i Giona skrev vi mycket om förra året. Har tydligen vållat missförstånd även i år men inte i lika hög grad, tar inte upp detta igen. Användningen - antingen i planeringsläge som vi rekommenderar - eller som stöd för din papperslogg innebär ju inte att alla uppgifter som ju

krävs i loggen bara kan utelämnas. Det verkar faktiskt så att många loggböcker bara lämnas tomma när det gäller vilka seglare man sett, vinduppgifter och segelföring. Om det blir så tappar vi ju faktiskt idén med 24-timmars och så vill vi väl inte ha det? Eller ska vi överlämna loggen till elektroniken; med GPS etc syns ju våra spår så varför skriva en loggbok också?

Från loggböckerna har jag noterat lite: om naturen och djur och fågellivet. Bäver sikta nära Grönö,säl på många ställen även nära mållinjen, havsörn nära Lådna (förra 24-timmars)med undertecknad kom väldigt nära troligen två ungar på ett skär.

Jag avslutar med två klipp ur loggböckerna som jag tycker sammanfattar Ensamseglingen väl:

-Målgång efter en lång och härlig segling (enligt loggen rätt besvärlig faktiskt)

-Härliga gamla Dämban

Vi har ju haft många kontakter nu före, under och efter seglingen det har bara varit roligt. Många har framfört synpunkter och tack till oss i mejl, telefon och samtal för genomfört arrangemang och det är roligt att få höra för Lasse, Lennart och undertecknad.

Avslutningsvis kan konstateras att Ensamseglingen inte verkar tappa deltagare – tvärtom. Vi har ju ofta haft flest deltagare senare år bland de seglingar som ingår i 24-timmars. I år har vi till och med samlat fler deltagare än övriga delseglingar tillsammans. Vi lovar att försöka förvalta och utveckla detta rykte om oss väl för kommande år.

.

Då återstår bara att önska er alla en trevlig midsommar och fortsatt seglingsommar!

Seglarhälsningar från Kim

-